



Hej!

Nu har vi kommit igång ordentligt med skolarbetet! Barnen tycker det är så roligt att få jobba i sina böcker och koncentrationen är stor i klassrummet!

Vilken tur att alla var friska idag när det var fotografering! Jag tror att vi fastnade...

I samlingen går vi igenom dagens datum, dag och månad. Vi fortsätter att "tjata" veckodagarna. Jag läser också en bok som heter "Fredda sju år".

Denna vecka jobbar vi med bokstaven Ss. Vi spårar, läser, ljudar och skriver.

Vi arbetar färdigt med ordbilderna **ser** och **en**. I matten arbetar vi med siffrorna 4 och 5 och har utematte.

På fredag börjar idrotten inne på Wämö. Tänk på att barns fötter växer i rasande fart och att det kan ha hänt en del över sommaren.

Snart är det dags för Skoljoggen. Detta är en motionsfest som anordnas via Svenska skolidrottsförbundet och som de flesta skolor i Sverige deltar i. Vi på F-2 rör på oss extra mycket den 11/9 i Vämöparken. Kom idrottsklädda efter väder och med bra skor som går att springa i.

Samtidigt som vi rör på oss finns det möjlighet att skänka en springslant som i år går till SOS barnbyar. Enklaste sättet att göra detta är att SMS:a till 72930. Skriv Skoljoggen, följt av belopp. Ni väljer hur mycket ni vill ge bland följande summor:

**Skoljoggen 10
Skoljoggen 20
Skoljoggen 40
Skoljoggen 50
Skoljoggen 100
Skoljoggen 200
Skoljoggen 300**

Om ni inte har möjlighet att SMS:a kan ni ge en slant till er klasslärare.

KOM IHÅG:

- Träna ramsan till fredag
- Idrottskläder med på fredag
- Föräldramöte den 26 september kl. 18.30.
- Skoljoggen den 11 september

Hej så länge!

Malin och Ciccì



Veckobrev vecka 36