

v.11

Hej!

Vem har sopat bort våren? Idag var det riktigt kyligt. Vi har pratat om att även vinden kyler, så vi får tyvärr behålla vinterkläderna ett tag till.



Idag dansade vi med Hamboringen. Det var roligt och lite klurigt att räkna så att steg och dans hörde ihop. På engelskan skulle barnen tala om sitt telefonnummer, men vi upptäckte att det var svårt för en del, eftersom de inte kunde det på svenska. Det var även många som inte kunde stava till sitt efternamn och sin gatuadress när de skulle skriva sin adress i rymdenboken. Så dessa tre saker vill vi att barnen tränar på under veckan. Vi fick se en fantastisk musikal av 2B förra veckan! Nu får 2A snart sätta igång med sin rymdmusikal. Det blir spännande. Vi hade en rolig stund i ishallen i fredags. Det är roligt att se alla barn bara fara omkring på skridskorna med ett leende.

Den här veckan är det dags för några svenskadiagnoser. I matten avslutar vi kapitel sju. I rymden fortsätter vi med olika skapelseberättelser och pratar om vår galax. Den här veckan börjar vi med vår rättstavningsläxa. Barnen har fått hem orden som de ska träna på. De ska skriva orden flera gånger. På fredag är det dags att skriva orden i skolan.

Läsläxa till tisdag som vanligt

Läxa till fredag: varit, hos, jättebra, vem, hade

Träna på att skriva sitt efternamn, sin adress och kunna sitt telefonnummer.

Ha en bra vecka önskar Sarah, Maria och Eva